

Buurtvrij

...ik was naakt en u hebt mij gekleed, hongerig en u hebt mij gevoed... *Mattheüs 25*

Het oog laten vallen op de medemens in de wijk waarin de fundamenten van de kerk nu eenmaal ooit in de modder zijn geplant, dat is Buurtvrij. Zeist kent veel welgestelde burgers, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid mensen die moeite hebben het hoofd boven water te houden, die worstelen om niet in isolement weg te glijden. Hier ligt de roeping van de Kerk: mensen in daad bij staan; dat alleen al is een krachtig getuigenis van het geloof.

De Oosterkerk heeft een begin gemaakt met Buurtvrij in de wijk Kerckebosch omdat de kerk dicht tegen deze wijk aanschurkt en het een woonbuurt is die veel nood kent. Sommigen leven er op de rand van armoede en zien zich genoodzaakt gebruik te maken van allerlei sociale voorzieningen. Mensen leven in allerlei vormen van gebondenheid: schulden, verslaving, eenzaamheid. De kerk kan mensen helpen vrijheid te hernemen tot een menswaardig bestaan.

Midden in de wijk staat het inloophuis van Meander Omnium, die omkijkt naar deze mensen. Het eerste wat de Oosterkerk gedaan heeft is contact zoeken met deze organisatie om een samenwerkingsverband aan te gaan en zo de krachten te bundelen.

Tabitha Wendt is coördinator van inloophuis Kerckebosch. Ze laat zich bevoegen uit over de rol die het vervult in de buurt: 'Er is grote behoefte aan ontmoeting, aan je verhaal kwijt kunnen. Neem bijvoorbeeld deze mevrouw die vanwege psychische problemen haar huis nauwelijks uit durfde te gaan. Het is haar uiteindelijk gelukt zich onder de mensen te begeven en geregeld mee te eten met de gezamenlijke maaltijd. Dat vergde wel voortdurende vriendelijkheid en aanhoudende aandacht van de mensen van het inloophuis. Er is veel behoefte aan menskracht, maar we zijn vooral geïnteresseerd in de talenten van de vrijwilligers en de gaven en dromen van de bewoners. Daar doen we het voor, naast hen willen we staan.'

Moet de kerk zich wel bezighouden met mensen die weliswaar hun hand ophouden, maar is het niet ten diepste hun eigen schuld?

Buurtpastor Ellen de Boom antwoordt dat hier geen sprake is van eigen schuld. Van alle mensen die zij in haar buurt kent zijn het krachten die buiten hen om spelen die hen telkens in de hoek drijven. Na 30 jaar in de Irenelaan gewoond te hebben, weet ze waarover ze praat. Tot slot een citaat van een deelnemer: 'Buurtvrij is een middel waarmee een kerk relevant wordt in haar directe omgeving. Je leert de enorme waarde kennen van uitwisseling van ervaringen en levenswijzen. Bijbelteksten komen tot leven. Het relatieveert het eigen bestaan. Dit alles is pure winst en uiterst waardevol voor de kerk.'

Uitgangspunt Buurtvrij:

Elk mens is waardevol; door God geliefd. Op basis van onze relatie met God worden we door de liefde van Jezus gedreven liefde te tonen aan de medemens. Met woorden en in daden.

Doel Buurtvrij:

Christenen helpen de lokale samenleving te dienen. Buurtvrij is een instrument dat mensen beweegt belang te stellen in het welzijn van onze naaste. Door een relatie aan te gaan en hulp te verlenen die aansluit op de behoeften van die medemens.

Buurtvrij kenmerkt zich in vijf aspecten:

Relatievorming

Op welke wijze komen gelovigen in contact met niet-gelovige mensen om hen tot hulp te zijn? Buurtvrij spreekt in de wijze van contactvorming geen voorkeur uit. Belangrijk is dat mensen elkaar durven te ontmoeten om ook van elkaar te leren.

Participatie

Op welke wijze voelt de kerk zich betrokken met mensen in de wijk? Varianten zijn er van buurtgericht werken tot adoptie. Buurtvrij stimuleert kerken tot een hoger niveau van participatie.

Inloofaciliteit

Buurtvrij vindt het wenselijk dat in de wijk een fysiek gebouw aanwezig is, zichtbaar is voor mensen in de wijk ter ondersteuning van contact- en relatievorming.

Samenwerken

Samenwerken waar dat kan, met andere kerken en maatschappelijke organisaties, dat is waar Buurtvrij voor staat.

Geloof

Op welke manier wordt inhoud gegeven aan de geloofsmotivatie? Buurtvrij spreekt haar voorkeur uit voor de presentietheorie, dus het 'er zijn' als grondhouding.